



**Aan:** <griffie@heerhugowaard.nl>,  
**Co:**  
**Be:**  
**Onderwerp:** Uiting van zorgen of onze jongeren..  
**Van:** @quicknet.nl> - Woensdag 04-03-2015 09:47

Geachte Raadsleden..

Hierbij wil ik mijn zorgen uiten over het volgende.. ik doel hiermee op onze jongeren. Onze jongeren zijn de toekomst, wij worden straks afhankelijk van deze generatie. En nu komt het.. hoe kunnen wij ooit afhankelijk worden van een generatie, die zelf geen kans krijgen om een toekomst op te bouwen. Voor onze gehandicapten wordt er genoeg geregeld.. en terecht..! neem b.v een Rataplan. Maar wij hebben ook te maken met onze jongeren die geholpen moeten worden.

Geen werk.. geen inkomen, en als alternatief tot hun 30ste naar school. Wat tegenwoordig ook niet zomaar meer iets is, "neen" want dit kost heel veel geld. Geld wat deze generatie nou juist niet heeft, en meteen in een bak met schulden terecht komen als ze dat al niet hebben. Met het uitzicht op geen werk... is dit niet echt motiverend.

Dan is er nog een Jongerenloket..

Ik als ervarings deskundige.. met twee jongeren in de leeftijden van 20 en 21, dus zo mag ik mijzelf onderhand wel noemen, ben ik al een flink aantal keren met m n neus tegen de muur aangelopen bij dit fenomeen.

Er staan in dit pand een aantal bureaus, die worden gevuld door een stuk of acht ongemotiveerd personeel.

Het doel waar zij hier voor zitten, zijn ze in de loop der tijd een beetje uit het oog verloren. Namelijk "De jongeren" tegenwoordig werken zij hier alleen nog maar in opdracht van de gemeentes.

Om te zorgen dat ze geen uitkering aan kunnen vragen en worden naar school gestuurd, met een minimaal aan studiefinanciering en mega hoge kosten aan boeken, school en lesgeld. Ik zou zeggen opdoeken dit bespaard de gemeentes veel geld..

Het maandelijks salaris van dit personeel.

Huur van het pand.

En dan de kosten die hier nog meer ingestopt worden.. subsidies etc.

En start met dit geld iets waar de jongeren echt mee geholpen zijn.

Een soort van Dienstwinkel. diensten in ruil voor een vergoeding, dit kun je zien in een zeer breed aspect en sla je meerdere vliegen in een klap.

Zo zijn er genoeg volwassenen die door omstandigheden afhankelijk zijn geworden van een uitkering en graag iets om handen willen hebben en het leuk vinden om met jongeren te werken.

Daarbij zijn er genoeg jongeren die nu hangen uit verveling omdat ze geen werk kunnen vinden en hierdoor ook geen inkomen genieten, maar wel heel handig met hun handen en ook zeker niet lui zijn.

En tegen een kleine vergoeding aan dit project kunnen deelnemen, zo hou je ze van de straat en bezig, en maken ze toch meer kans op een baan.

Dan is er nog de groep mensen met een minimaal aan inkomen, die ook wel eens hulp kunnen gebruiken.. o.a een fiets die kapot is.. een schutting die omgevallen is.. noem het maar op..

De ouderen die hulp nodig hebben met hun boodschappen..

Ik als moeder, maak me ernstig zorgen hoe er momenteel met de jongeren wordt omgegaan. We moeten dit probleem met zijn allen aanpakken en ons hierin goed gaan bedenken, of wij straks afhankelijk willen worden van deze generatie... die geen benul hebben van werk, geld en toekomst.

Met vriendelijke groet,

Danielle van Keulen