

Hierbij de tekst van ons als Sint en Pietengilde, zoals door de heer Blase gevraagd:

Als Sint en Pietengilde zetten wij ons in voor het doorgeven van het Sinterklaasfeest aan toekomstige generaties. Op dit moment zien we echter dat een bepaalde visie, of zo u wilt referentiekader door een relatief kleine groep dwingend wordt opgelegd aan de hele Nederlandse bevolking. Dit gebeurt door het uitoefenen van bestuurlijke dwang in gemeentes op intocht comités en door schoolbesturen als het gaat om vieringen op scholen.

Als Sint en Pietengilde hebben wij de taak om de historische duiding van het feest aan te geven en te wijzen op de rechten van de mensen die dit feest op deze wijze aan de volgende generatie door willen geven. Daarin vindt vanzelfsprekend evolutie van het feest plaats. Dit onderscheidt zich echter fundamenteel van de veranderingen zoals men die nu aan het forceren is.

Het Sinterklaasfeest is een feest van het volk en dat volk is nog steeds grotendeels voorstander van deelname van Zwarte Piet hierin zoals onlangs ook bleek bij het verbod van Facebook op Zwarte Piet en de opstelling van een bedrijf als bol.com hierin. Terwijl 87% van de mensen aangeeft geen problemen te zien in het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet en daar derhalve terecht ook geen racisme, racistisch stereotype o.i.d. in ziet, is het bon ton in bestuurlijke kringen en de politiek om deze opvatting wel te zijn toegedaan en te stellen dat hierover een maatschappelijk debat is geweest of dat er onweerlegbaar causale verbanden zouden zijn, waarvan dit de uitkomst zou moeten zijn. Niets is echter minder waar.

Het Sinterklaasfeest is toegankelijk voor iedereen en dient in de eerste plaats (antropologisch gezien) beschouwd te worden vanuit de ontstaanscultuur. Dit is de basis voor het feest en deze wijze van het feest beschouwen mag zeker uitgedragen worden en mag niet verdrongen worden door een andere visie die er op wordt geprojecteerd in de roes van de wens om racisme uit de samenleving te elimineren. Een wens die wij overigens als gilde in zichzelf van harte ondersteunen. Het feit dat sommige mensen de taal van de traditie niet verstaan, wil niet zeggen dat zij zich niet ook moeite moeten geven van deze taal kennis te nemen en deze als gezichtspunt te erkennen. Dit houdt in dat het Sinterklaasfeest niet generaliserend kan worden geduid vanuit hun eigen eenzijdige gezichtspunt of dat die visie dwingend kan worden opgelegd. Hieruit volgt dat zowel politici, gemeentes, schoolbesturen zich hierin terughoudend zouden moeten opstellen en hierin de bevolking zouden moeten volgen en niet andersom.

In het Sinterklaasfeest is het niet in de eerste plaats de commercie en "hoe het naar anderen overkomt" wat belangrijk is, maar de mogelijkheid het spel dat het Sinterklaasfeest is te kunnen vieren. Dit spel is de magie en mystiek van de gemaskerden die in de nacht over de daken gaan en die via de schoorsteen of als dat niet mogelijk is anderszins een cadeautje brengen voor kinderen die het verschil weten tussen goed en kwaad en hierin goede keuzes maken en hun best doen. Het gebons en geraas door Zwarte Pieten, het strooien rond de deur, vormt hierbij de basis en wordt door kinderen in de avond gehoord en geïnterpreteerd als zijnde Zwarte Piet en Sinterklaas die over de daken rijden. De drie weken vanaf de intocht tot aan 5 december/pakjesavond zijn gevuld met dit magische denken en men ziet hier het feest op zijn mooist weergegeven in de verwachting van de kinderen. Wanneer Sinterklaas en Zwarte Piet zich in levende lijve aan de kinderen en volwassenen! vertonen is het belangrijk dat, al is het tijdelijk, sprake is van onherkenbaarheid van de figuren zodat zij hun rol als alleswetenden kunnen vervullen en kinderen en volwassenen, ieder op bij hun passende wijze, op plezierige wijze de maat kunnen nemen en voor de gek kunnen houden. De dwang zoals die wordt gehanteerd wijzen wij daarom expliciet af en dat geldt ook voor de motivatie die politici en bestuurders vaak te berde brengen om deze dwang te billijken. Als Sint en Pietengilde stellen wij ons op het standpunt dat ieder individu van het volk hierbij bepaalt en dat een niet inheemse visie (i.e. het in Amerika ontstane blackface) niet bepalend mag en kan zijn voor de interpretatie van een in Europa inheems feest. Iedereen zou zich ervan bewust moeten zijn dat dit feest op zijn minst heel andere zienswijzen kent en derhalve vanuit die zienswijzen het recht bestaat om dit feest met Zwarte Pieten te vieren. Dat is een recht dat overal ter wereld gerespecteerd wordt, ook in situaties waar multiculturaliteit de zaken onder druk zet. De juiste gang van zaken hierbij is dat elke visie zelf een intocht/feest kan en mag organiseren zonder zich daarbij iets te hoeven

aantrekken van het oordeel van anderen hierin. Dit kan en moet dan naast elkaar bestaan en de tijd zal dan leren welk soort vieringen de langste adem heeft of waarin en hoe verschillende vormen zich weer mengen tot een viering of juist niet. Gemeentes zowel als scholen dienen slechts die vieringen te faciliteren en zich niet uit te spreken over de inhoud. Wel kan zij mensen die het anders willen aanmoedigen om zelf een intocht/feest naar eigen smaak te organiseren. Een school moet zich hierbij voegen naar de ouders van de kinderen die de school bezoeken en niet andersom. De wijze waarop nu zonder inspraak de invulling van het feest wordt veranderd is principieel onjuist en niet gebaseerd op algemeen aanvaarde inzichten. Dat kan ook niet omdat niet zomaar voorbij kan worden gegaan aan wat traditie is in de traditie en aan de wijze waarop dit vanuit inheems perspectief geduid moet worden.

Het Sint en Pietengilde staat hierbij voor een feestbeleving die generaties verbindt en waarin veranderingen op natuurlijke wijze plaatsvinden en die door alle generaties beleefd, geaccepteerd en gevierd kunnen worden en waarin niet door het volk ongewenste veranderingen dwingend mogen worden doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Stichting Sint en Pietengilde  
[www.sintenpietengilde.nl](http://www.sintenpietengilde.nl)