

goedenavond allemaal

mijn naam is wilma en ben ex cliënte van de wering.

Om hier iets te willen zeggen had ik voor mijzelf een vragenlijstje gemaakt.. Met vragen wat mensen van deze gang van zaken vinden.

Inmiddels heb ik contact gehad met meer mensen die hulp hebben of hadden van de wering .Ook met mensen die zelf vrijwilliger zijn geworden. De wering is een laagdrempelige organisatie waar je zo kan binnen lopen. Er is een inloopsprekuur. Ga je naar de huisarts als je hulp nodig heb is het traject heel erg lang en krijg je medicijnen en wordt je op een wachtlijst gezet voor het ggz voor een intake gesprek. Bij de wering als je daar binnen stap op het inloopkantoor heb je direct iemand die naar je luisterd. Dat doet de mensen goed en geeft veel steun. Het lijkt wel of wij er als mensen nu niet meer bijhoren. Er wordt dus gevraagd om duidelijkheid. Zoals het er nu uitziet gaat dit vertrouwde adres weg.. Als de wering jaren geleden was weggegaan toen ik ze hard nodig had ik hier niet gestaan. Dus sta ik hier voor de mensen die deze hulp hard nodig hebben. Wat er wordt vergeten is dat als deze hulp weggaat niemand weet hoe het verder moet en gaat ..er werken zoveel mensen en die hebben een beroepsgeheim. Verder zal ik proberen het te zeggen zo als ik het voel.Wat ook echt uit mijn hart komt. Er staat een hele mooie boom in heerhugowaard met heel veel takken en mooie bladeren en er hangen ook mooie vruchten aan. Deze mooie boom wordt gebruikt door de mensen die deze boom nodig hebben ,ook door iedereen die die hulp nodig heeft. Want er zitten ook een heleboel takken aan. Hulpverleners vrijwillers of wie dan ook weten

allemaal deze boom te vinden. Die boom is de trots van hhwaard. Nu weten wij allemaal dat er wat gaat veranderen. Hoop niet dat het zo veranderd zoals deze plannen er nu liggen. Mevr de wethouder van welzijn gaf deze veranderingen door aan Welschap. Vragen aan mevrouw de wethouder doet ze af met dan moeten jullie bij Welschap zijn wat bij mij niet zo netjes overkwam en ik vond dat U mevr de wethouder het er makkelijk van af deed. En het is niet te geloven deze hele mooie boom wordt afgezaagd. Mijn vraag is nu. Waar wordt er een nieuwe boom gepland?? Heeft u ook enig idee wanneer deze boom weer zo mooi is?? Want u weet net als ik dat het heel lang duurt voor er een mooie boom staat dat duurt jaren en jaren. Want wij winnen op dit moment niks wij verliezen alleen. Alle mensen raken zoveel kwijt dat ik het een schande vind. Er was een vrijwilligster die zei; ik doe dit werk met mn hart. Omdat er niks duidelijk is ga ik geen proefkonijn van Welschap zijn. Er wordt gezegd dat Welschap de straat op gaat en ze herkenbaar zijn ; denk U nu echt dat er mensen zijn die op straat over hun probleem gaan vertellen tegen een stik vreemde. Want een ieder die hulp heeft weet net zo als ik dat het moeilijk is om over je eigen problemen naar buiten te komen. Alle takken die aan de boom zitten worden gewoon afgepakt. Dus willen mensen die zorgen voor onze medemensen duidelijkheid. En het zelfde werk blijven doen wat zij nu doen. Want ik vind het verschrikkelijk dat mensen die nu hulp nodig hebben en al hulp hebben alles opnieuw aan moeten gaan vragen bij vreemde mensen. Denk dat dat probleem niet is te overzien. Dat geldt voor een heleboel mensen die nu heel veel vertrouwen hebben in de nu bestaande hulpverlening hebben. Er zullen veel mensen tussen wal en schip vallen. Hoop dat probleem u als

wethouder toch iets zal doen. Hoop dat U er over na denkt. En deze mooie boom laat staan?? Want alle mensen hulp hulpverleners vrijwillers hebben deze mooie boom hard nodig. Omdat iedere tak of blad weet nu waar ze moeten zijn. Daar zullen alle mensen u dankbaar voor zijn. Bezint voor u er aan begint. Wordt deze mooie boom wel afgezaagd willen alle mensen die deze mooie boom gebruiken meer duidelijkheid.